

# Ode aan de kennis

Joël Rooms

Beste Dany

Met deze ode aan de kennis  
Wil ik je eren zeker en wis  
Geleerdheid straalt van je gezicht  
Sterker dan het felste licht  
Eén van je passies is de Engelse taal  
Je schreef erover een mooi verhaal  
Je benadert haar heel creatief  
Met liefde, maar ook generatief  
In de filosofie ben je zeer beslagen  
Je beantwoordt er des mensen levensvragen  
Vertrouwd ben je met de leer der kleuren  
Je vertelt erover in alle geuren  
Zelfs in de wiskunde ben je een krak  
Wat toch uitzonderlijk is in ons vak  
Je kennis opent voor jou vele deuren  
Onder andere die van Pieter Seuren  
Ook Noam Chomsky is een goede vriend  
Dit heb je dubbel en dik verdiend  
In Spalbeek word je in de bloemetjes gezet  
Door je omgang met de plaatselijke Elisabeth  
Soms kun je moeilijk iets beslissen  
uit schrik om iets belangrijks te missen  
Als voorbeeld neem ik je doctoraat  
Je maakte het af redelijk laat  
Als mens ben je een warm persoon  
Je blijft jezelf, dus heel gewoon  
Slechts één ding aan jou mis ik heel ferm

Dat je niet kunt werken met MultiTerm

Hartelijk aangeboden aan een goede vriend en collega.